

Examensteun

Enkele richtlijnen aan de moslimstudent(e)

S. Van Exaerde



De drie fases

Voor, tijdens en na de examenperiode

Examens

Voór

- Smeekbeden.
- Studeren.
- Geschikte voorbereiding.

Tijdens

- BismiLlāh.
- AlhamduliLāh.
- Zegengebied voor de Profeet ﷺ.
- Smeekbede.
- Begin!

Na

- Dankbaarheid.
- Hoogmoed achterwege laten.
- Het goede toeschrijven aan Allāh ﷻ en tekortkomingen aan jezelf.

Moge Allāh ﷻ jullie bijstaan!

Smeekebede 1

Vermeerdering

Du'ā' 1

- Smeebede voor de examens (1)

"Rabbī zidnī °ilmā"

“Mijn Heer, vermeerder mijn kennis”

Allāh ﷻ beval in hoofdstuk ṬāHā, vers 114 Zijn Profeet ﷺ om te smeken om meer nuttige kennis. Bij elke smeebede is het belangrijk om overtuigd te zijn van het feit dat Allāh - de Alwijze – je smeebede verhoort. Doe je best en vertrouw op Allāh.

Smeekbede 2

Vergemakkelijking

Du'ā' 2

- Smeebede voor de examens (2)

“Allāhumma lā sahla illā māja°altahu sahan, wa anta taj°al al ḥazna idhāshi'ta sahlā.”

“O Allāh, niets is gemakkelijk, behalve wat U gemakkelijk heeft gemaakt. En U maakt het moeilijke, als U wilt, gemakkelijk.”

De Profeet Muḥammad ﷺ zei deze smeebede op moeilijke momenten. Moge Allāh ﷻ je succes schenken. Doe je best en vertrouw op Allāh!

Smeekbede 3

Anti-stress

Du'ā' 3

- Smeekbede voor de examens (2)
Lees hoofdstuk 106 "Quraysh" uit de Koran tegen angst en stress.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾
 إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٢﴾
 الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
 مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Geslaagd?

Hoe te gedragen bij een goed resultaat



Je hebt je best gedaan en goed geleerd. Dit jaar ben je afgestudeerd. Duizendmaal gefeliciteerd! Jouw vakantie-modus mag worden geactiveerd! Ga nog niet weg want het volgende advies is iets wat je interesseert. Ik hoop dat je het ook waardeert, en vooral in praktijk uitprobeert.

Eerst en vooral feliciteer ik je met je goede resultaten. Je hebt moeite gedaan en daardoor ben je mede geslaagd. Mā shā Allah, dat heb je welverdiend! Wees blij met deze gunst! 13

Sta me toe om toch nog enkele adviezen mee te geven. Je bent ten slotte mijn broer of zus. Allah ﷻ haalt meermaals voorbeelden aan in de Koran van mensen die Hem uitsluitend aanroepen in moeilijke tijden, maar wanneer het goed gaat... vergeten ze Allah. Dat hoort uiteraard niet!

Beste (afgestudeerde) student(e)! Let op dat je niet alleen je handen hief tijdens de examenperiode, maar zorg ervoor dat je Allah ﷻ ook smeekt in tijden van voorspoed. Wees dankbaar, anders kan het zijn dat je zegeningen en gunsten worden ontnomen. Ondankbaarheid is immers een zonde. “Hoe kan ik nou dankbaar zijn?” hoor ik je al denken. Het antwoord luidt als volgt:

Dankbaarheid wordt getoond aan:

① De Schepper, Allah ﷻ

Allah ﷻ zegt: {En dank Allah, indien jullie Hem aanbidden} [al Baqarah: 172]

② De mensen

En onze geliefde profeet Muḥammad ﷺ zei: “Wie de mensen niet bedankt, is Allah niet dankbaar.”

Uit je dankbaarheid tegenover Allah - ﷻ de Schenker van succes – door bijvoorbeeld een extra gebed te verrichten uit dankbaarheid. Het zijn slechts twee gebedseenheden (raka'āt). Bedank je ouders, leerkrachten en medeleerlingen die er mee voor zorgden dat je dit jaar tot een goed eind bracht.

Pas op voor roddel en intentiebeoordeling van anderen. Intenties maken deel uit van het ongeziene en kunnen enkel beoordeeld worden door de Heer van het ongeziene: Allah .ﷻ

‘Last but not least’, verzoek ik je om niet te showen met je resultaten! Je hebt er inderdaad voor gewerkt, maar moest Allah ﷻ jou niet hebben voorzien van kracht en vergemakkelijking dan had je nu een dikke onvoldoende. Ken daarom steeds de gunsten toe aan de rechtmatige eigenaar: Allah !ﷻ

“En maak de gunsten van JOUW HEER bekend.”

Moge Allah – de Begunstiger – jullie allemaal voorzien van een welverdiende vakantie. O Allah, stel ons in staat om U dankbaar te zijn en net zoals U ons heeft doen slagen in dit wereldse examen, laat ons ook slagen in het examen van het Hiernamaals. O Allah, verhoor onze smeekbede.

الحمد لله رب العالمين